



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE



P918400
afgiftekantoor Blankenberge
verantwoordelijk uitgever
Racing Media Group VZW
Schelvisstraat 11
8370 Blankenberge



Abarth Works Museum

Guy Moerenhout Racing
Industriestraat 1 - 2500 Lier

In Lier bevindt zich het "walhalla" voor de autosportliefhebber met 3500m² aan auto's en onderdelen. Guy Moerenhout, één van de laatste "officiële" piloten gesteund door Fiat Auto Belgio met Abarthwagens, vond in 1997 dat iedereen mocht meegenieten van zijn passie, zijn opgebouwde collectie en zijn "knowledge" ivm. alles wat Abarth betreft. In 2007 resulteerde dat in een heus museum met honderden wagens, racing & tuning onderdelen, zelfgemaakte polyester stukken ... kortom alles wat een wagen sneller en efficiënter kan maken.



Alles draait rond de legendarische tuner en autospecialist Carlo Abarth (een Italiaanse Oostenrijker) die wagens opfokte met o.a. speciale uitlaatsystemen. Vanaf 1940 reeds vervaardigde hij eigen merk wagens met zelfgemaakte motoren, terwijl ie onder meer ook andere merken ombouwde met uitzonderlijke onderdelen zoals Simca , Porsche , Renault, Alfa Romeo... Hij was ook de eerste die autovreemde materies gebruikte zoals magnesium, polyester en aluminium.

De verzameling bolides beschrijven is quasi onbegonnen werk. Toch proberen wij enkele pareltjes te vermelden. Zo is er een ruime presence van Lada wagens (zie o.a. ons artikel in het vorige RM magazine nummer) , daar Guy onder meer officieel Belgisch vertegenwoordiger was voor dit Russische automerk, ook uit dit land afkomstige Moskvitch en

Volga zijn er te bewonderen. Tientallen Fiat 500 's in allerlei uitvoeringen, Fiat 131 Mirafiori met originele servicewagen , Fiat 124 , 1100 , 127 , etc... m.a.w. het complete arsenaal ooit gebouwde wagens van dit Italiaanse merk. Ook Lancia is goed vertegenwoordigd met verschillende uitvoeringen van deze competitiemonsters. De Franse autobouwers zijn ook aanwezig met bvb .Simca Abarth 1150 Corsa , Simca Abarth1300, etc. De, van Fiat afgeleide, Seatmodellen werden ook door Abarth onder handen genomen en ook hiervan vindt men verscheidene voorbeelden. En nog zoveel meer voitures uit de competitiesport zijn er te bezichtigen. Duizenden onderdelen van tientallen modellen worden er te koop aangeboden, net zoals de (her)opbouw van allerlei auto's tot nieuwe, prachtig bolides is er mogelijk. Af en toe vindt er ook een speciale, unieke tentoonstelling plaats.

Kortom, niets houdt u tegen om een gezellige uitstap naar dit prachtig kunstkabinet vol met autosport gerelateerde zaken te maken en om, bij een fris drankje in Carlo's bar, de legendarische verhalen van de uitbater te aanhoren.

Open iedere dag van 10-12 en 14-18 (op zaterdag tot 16u) na afspraak
(+32 03 449 00 16 of guy@abarth-gmr.be).

Tekst Geert Louagie
Foto's Gino Vercruysse

